

## Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı (23 Mart 2008)

Yazan ve fotoğraflayan: Hüseyin Sarı

23 Mart 2008 Pazar günü Fotoğraf Sanatı Kurumu organizasyonunda 15 kişilik bir grupla Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı'na gidiyoruz.



*Üzüm sümbülü (Muscari sp)*



*Uzun kanatlı akbalar (Aegypius monachus)*

Saat 10:00'da Soğuksu park girişinin hemen önünden, uzun süreden beri kullanılmayan eski bir araç yoluna girerek yürüyüşe başlıyoruz. Gittikçe yükselen araç yolu ile birlikte biz de yükseliyoruz. Hava biraz kapalı ama yürüyüş için güzel bir gün. Ahmet Bozkurt önde rehberlik yapıyor, ben ise arkada fotoğraf çekmek için kalanların gruptan kopmamalarını sağlıyorum.



*Kızılcahamam üzerinde uçmaya hazırlanan bir uğur böceği (Coccinellidae)*

Araç yolu boyunca bir süre yürüdüktan sonra yoldan çıkarak su deposunun olduğu yerde biraz soluklanmak bahanesi ile Kızılcahamam'ı ve milli parkı kuşbakışı izliyoruz. Kızılcahamam buradan çok güzel gözüküyor. Aynı zamanda yapılaşmanın orman dokusunu nasıl tahrip ettiğini de görmek mümkün. Çok uzakta, yaklaşık bir ay önce aynı grupla gittiğimiz Işık dağı'nın karlı zirvesini de görebiliyoruz buradan.



*Kızılcahamam*

Tekrar araç yoluna girerek yürüyüşümüzü sürdürüyoruz. Üstümüzden, Ece Soydam'ın yönettiği "Dev Kanatlar: Kara Akbaba" isimli TRT belgeseline konu olmuş uzun kanatlı akbabalar (*Aegyptus monachus*) geçiyor, fotoğraflamaya çalışıyoruz ama çok yukarıdan uçtuklarından sadece Fikret'in 400 mm'lik telesu yakalayabiliyor.



*Fotoğraflar iş başında*

Yolun sağında bulunan bir yapının yanına geldiğimizde yemek molası veriyoruz. Bu sırada uzaktan dans ederek geçen leylek sürüsü yemek sonrası güzel bir görsel ziyafet oluşturuyor, herkes heyecanla makinesine sarılsa da yine Fikret'ten başkasının şansı olmuyor.

Yemek sonrası araç yolunu takip ederek yürüyüşümüzü sürdürüyoruz. Yol kenarında gördüğümüz sümbül, kardelen ve diğer kır çiçekleri, üstümüzde uçan kuşlar sözlere dökülme de "iyi ki bugün buraya gelmişiz" hissini uyandırıyor herkesde. Çiçeklerin olmadığı yerde katılımcılardan Pınar Doğan çiçekleşip bizlere güzel bir doğal defile hazırlıyor.



*Mor çiğdem (Crocus sp)*



*Sarı çiğdem (Crocus sp)*



*Kardelen (Galanthus sp)*

Bir süre ilerledikten sonra araç yolundan ayrılarak orman içinden yürüyüşümüzü sürdürüyoruz. Orman içinden yürümek gerçekten çok keyifli, insan daha çok doğada yürüdüğünü anlıyor ve doğayla daha çok bütünleşiyor. Ara ara kurumuş yaprakları hala üstünde olan meşe ve akçaağaç ağaçlarının da olduğu çam ormanı içinden geçerek kelleşmiş düzlüğe geliyoruz.



*Akçaağaç (Acer platanoides)*



Aşağı inmek için uygun bir yürüyüş rotası bulmaya çalışıyoruz. Milli parkın içindeki şelaleyi oluşturan derenin üstünden geçerek karşı yamaca, oradan da milli parkı çevre yoluna bağlayan toprak yola iniyoruz. İnişimiz biraz zor oldu ama bence günün en keyifli yürüyüşü bu son kısımdı. Toprak araç yoluna girdiğimiz yeri görünce, buraya geçen kış da geldiğimizi hatırladım. Geçen yıl geldiğimizde bu noktada araç yolundan çıkarak dik yükselmeye çalışmıştık ancak çok kar olduğundan fazla gidemeden geri dönmüştük.



Araç yolu boyunca yürüyerek park içinden geçen asfalt yola ulaşıyoruz. Önden gidenler bankta oturmuş bizleri bekliyorlar. Saat 17:30'u gösteriyor. Bugün yaklaşık 10 km yol yürüdük. Biraz dinlendikten sonra park girişinde bizi bekleyen aracımıza doğru yürüyoruz. Aracımıza binerek Kızılcahamam'dan ayrılıyoruz. Çıkışta çorba ve çay molası veriyoruz. Ankara'dan gelen ve bizim gibi yorgun ama mutlu yüzler görüyoruz sıcak çaylarımızı yudumlarken, bu da çok hoşumuza gidiyor. Ankara'ya ulaştığımızda saat yaklaşık 19:00 gösteriyor.

**Hüseyin Sarı**  
**28 Mart 2008, Ankara**

### Rota

